



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Lejrskoleophold 2022





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Hvem er vi

Vort vandrerhjem er særlig velegnet til lejrskoler fordi:

vi er i Sønderjylland: Tæt ved den dansk/tyske grænse: historie, politik, sprog, EU, Science- og oplevelsespark Universe

vi er i udkanten af Sønderborg, sti til centrum, tæt på by, skov og strand

Vi har en stor have med masser af aktiviteter og dyr.

vi har 14 huse, hvor hver klasse får eget hus eller egen afdeling.

vi har mange forskellige opholdsstuer – skolestuer – tv stuer

vi laver lækker, moderne mad altid med grønsager eller salat

Vi er glad for børn og man bliver så glad for vandrerhjemmet, at man kommer igen år efter år.

Visionen for lejrskoleopholdet er:

Det faglige – at kunne være aktivt lærende i undervisningen

Det sociale – at kunne skabe relationer og omgås andre, både børn og voksne

Det eget ansvarlige – at kunne have styr på sig selv, sin tid og sine ting.

Det samarbejdende – at kunne arbejde og samarbejde under forskellige former.

Hvor er vi

Vi befinder os i det sydlige Danmark

I Sønderborg, på øen Als

Tæt på Tyskland 1 time kørsel med bus

Vi befinder os 5 km fra Sønderborg Centrum

- 18 min med cykel
- 15 min med bus
- 45 min på gåben





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Velkommen til vandrerhjemmet

Hvor eleverne har det sjovt og ingen lærer får stress!! Prøv selv, vi kan lide børn!!! Vi har lavet et lille katalog som inspiration til Jeres næste lejrskole ophold. Alle links til de forskellige emner er på vor web. Site

www.lejrskolesønderborg.dk

Indholdsfortegnelse

Hvem er vi.....	1
Hvor er vi.....	1
Transport og logistik.....	3
Vandrerhjemmet.....	4
Lejrskole med historie.....	5
Genforening 100 år.....	6
Lejrskole med oplevelse.....	10
Lejrskole med natur.....	11
Vi er i gå afstand.....	12
Programforslag.....	13
FN Verdensmål.....	14
Skole, lærer siger:.....	15
Danmarks ældste vandrehjem.....	16
Danmarks ældst vandrehjem (på alsisk).....	16
Egne notater.....	17

Nogle af vore lejrskole aktiviteter i vor have





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Transport og logistik

I ankommer med DSB (husk at bestille Jeres rejse mindst **10 uger før** opholdet) til banegården.

Vi kan hente jeres bagage (350,- kr. pr. klasse pr. vej)

Fra banegården kan man gå 15 minutter over broen til busstationen.

Ønsker man at benytte den lokale bus bestiller man hos www.sydtrafik.dk det blå rejsekort gælder. Husk at bestille mindst **5 hverdage før**.

Fra centrum skal I med bus nr. 224 (holder ved vandrerhjemmet) husk at pakke Jeres kuffert hensigtsmæssig, se vejrudsigten i forvejen

Rygsæk eller kuffert/taske med ordentlige hjul på!! Bare et godt råd!!

Til centrum bus 224 fra vandrerhjemmet. Ønsker I derfra lokal bus til Historiecenter tager I bus nr. 1 videre.

Universe er bus nr. 223 fra Madeskoven, man går 1 km.

Husk man kan også leje bus, der kan hente på banegården og køre til vandrerhjemmet.

De kan også køre alle Jeres dagture. Ture og priser se her: [Dybbøl Turistfart](#)

Har I en aftale inde i centrum eller ønsker I at gå ud til vandrerhjemmet, 45 minutters bevægelse - kan vi arrangere bagage transport!

Cykeludlejning fra 100 kr. pr. dag, rabat ved en hel uge.

De fynske skoler cykler på lejrskoler

Vi har haft flere skoleklasser, der er cyklet på lejrskole. De cykler til Bøjden og tager Alsfærgen over. Vi henter bagagen og eleverne cykler i gule veste og cykelhjelm en time til vandrerhjemmet. Cyklerne sover i vores nye aflåselige cykelhal, hvor der er plads til ca. 40 cykler. Skulle uheldet være ude har vi et professionelt cykelværksted 200 m hen ad gaden.

I ugens løb besøges Historiecenter Dybbøl Banke og Universe selvfølgelig også på cykel.

Om fredagen kører vi igen bagagen til Færgen og eleverne cykler hjem igen.





Danhostel Sønderborg - Vollerup

4



Vandrerhjemmet

Et lejrskoledøgn består af

Varm aftensmad (altid salat eller grøntsager)
Mad som både børn og voksne kan li'
Overnatning
Stor morgenbuffet
Selvmurt madpakke fra morgenbordet og en flaske saft eller postevand

I får desuden

Adgang til grupperum
I receptionen kan der lånes forskellige udendørs spil
Hver aften serveres kaffe/te/vin til lærerne i pejsestuen
Gratis Wifi til lærerne. Elever 10 kr.

Fællesarealer

27.500 m² stor have (bilfri selvfølgelig)

Legeplads, bålplads, Minigolf, Petanque, Trampoliner, Mobilus, Boldbaner, Udendørs fodboldspil "dribbler", Arm svævebane "ikarus", Basket bold, Udendørs bordtennis, stort fodboldbane, Skak areal, Bordtennis hal med 2 bordtennis borde, air hockey og bordfodbold, mange fugle og tamme dyr

Indkvartering

10 huse og 10 feriehytter

2 – 8 sengs værelser/hytter med privat eller fælles bad/toilet

Overnatningsprisen er ekskl. sengelinned der enten kan medbringes eller lejes. Soveposer er ikke tilladt.

Husk at skrive os jeres præferencer til husene/hytter

Lærer sover i nærheden af eleverne i delt 2 sengs værelse (enk. værelse mod merpris, hvis det er muligt)

300,- kr. pr. døgn pr. deltager under 16 år.
Lærer betaler elevpris (op til 2 lærer pr. klasse)

300,- kr. x 4 døgn = 1.200,- kr.

NB! NB! Vores priser er inkl. moms, som kan trækkes fra for skoler

375,- kr. pr. døgn pr. deltager over 16 år gymnasier m.m.
375,- kr. x 4 døgn = 1.500,- kr.

Rengøring er 40,- kr. pr. person





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Lejrskole med historie

Krig, bomber og granater

Historiskcenter Dybbølbanke, Dybbøl Mølle, Skanserne, Sønderborg Slot er stederne, man besøger når man er på lejrskole på Danhostel Sønderborg Vollerup.

Grueligt – frygteligt – hvad gjorde at Danmark blev slået så frygteligt
Fatalt - Vi tabte Sønderjylland til Preussen! (blev først stemt hjem i 1920)

Faglitteratur:

Herman Bangs: Tine

Tom Buk-Swienty 4 bøger:

Dommerdag Als

Slagtebænk Dybbøl

Kaptajn Dinesen (ild og blod) Vidste Du at Dinesen er Karen Blixens far???

1864 i Billeder

Karsten Skov: Krig og kærlighed (se også filmen)

Jesper Asmussen: Gendarmstien

2014 sendte DR. en TV serie omkring 1864

Hvilken genkendelse for alle elever og lærere, der har arbejdet med dette emne og oplevet **Dybbøl Skanserne** og **Historiskcenter Dybbølbanke**.

Har I valgt at komme på lejrskole i Sønderborg, er det vigtigt tidligt at bestille tid på Historiskcenter Dybbølbanke

Sønderborg Slot

Siden 1200-tallet har Sønderborg Slot ligget som en uindtagelig fæstning lige ud til Alssund. I dag åbner slottet sine porte for besøgende fra hele verden, som kan opleve mørke kældre, den velbevarede slotskirke og den mægtige riddersal. På slottet er der museum for Sønderjyllands historie og kultur.

Har valgt at komme på lejrskole i Sønderborg, er det vigtigt tidligt at bestille tid på Sønderborg Slot





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Genforening 100 år

Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse

ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Da Versaillesfreden omsider trådte i kraft, kunne man fastsætte folkeafstemningen i 1. zone, Nordslesvig, til den 10. februar og folkeafstemningen i 2. zone, Mellem Slesvig inkl. Flensborg, til den 14. marts. Afstemningen i Nordslesvig gav som ventet et betydeligt samlet dansk flertal, ca. 75 % af stemmerne, og kun ganske få distrikter med tysk flertal. Afstemningen i 2. zone viste et endnu tydeligere tysk flertal, sammenlagt ca. 80 % af stemmerne. Afstemningen i 2. zone var imidlertid ikke samlet, men distriktsvis, men intet afstemningsdistrikt havde dansk flertal. Fra den 15. juni 1920 var Sønderjylland under dansk suverænitet, og i dagene den 10. og 11. juli 1920 blev Genforeningen markeret gennem kong Christian 10.s indtog i

Sønderjylland og den store folkefest på Dybbøl Banke.

Afstemningen i 1920 trak dybe spor. Dansker og tysker levede adskilte. De ville ikke have noget med hinanden at gøre.

halvfjerdsere. Har Du valgt den rigtige ikke være tysker eller tysksindet??

sølvbryllup, holdt man 2 fester en for og en for Åbenråfolket, så der ikke blev

børnehaver og skoler i Sønderjylland.

grænsen, tysk avis nord for grænsen.

mindretal i Slesvig og tyske foreninger i

”Genforeningen minder os om, at vi skal



Sønderborg i frisør??? Han må

Holdt man Flensborgfolket ballade.

Man havde tyske

Dansk avis syd for

det danske Sønderjylland.

Sigurd Barrett: rumme hinanden”





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Besøg en tysk skole nord for grænsen og en dansk skole i syd for grænsen.

Snakke sprog og kultur dansk/tysk. Har I valgt tysk som fag??

Den hurtige genvej til materiale er: Bogen "Grænseland – krig og kulturmøder", 2009 og hæftet "Sameksistens i grænselandet / Gemeinsames Leben im Grenzgebiet", 2019

<http://ietgraenseland.dk/> Linda Lassens roman »Jens og Marie« er et must for læsere, der interesserer sig for grænselandets historie.

Fortælling fra det tyske mindretal i Danmark



Jeg er vokset op i Sønderjylland som del af det tyske mindretal. Da jeg var yngre, var jeg flov over min baggrund. Jeg har gået i tysk børnehave og efterfølgende på tysk skole. Alle fritidsaktiviteter – om det så var håndbold eller at spille trompet – foregik altid i tyske rammer, i tyske foreninger og på sproget tysk. Forstå mig ret – jeg syntes, at det alt sammen var skønt, men så snart jeg var ude af den lille isolerede boble af "tysk mindretalshed", fx når jeg stod og ventede på bussen, som den eneste elev fra den tyske skole, så følte jeg mig altid anderledes og faktisk utilpas ved mode over min kulturelle bagage.

Jeg kan tydeligt huske første matematiktime på efterskolen. Min matematiklærer stiller klassen et spørgsmål, jeg rækker hånden i vejret for at svare, han peger på mig, og så går fuldstændig i stå. Hvorfor? Jeg kendte svaret. Jeg gik i stå fordi jeg ikke vidste at en vinkelmåler hedder en vinkelmåler, fordi det i min verden altid og udelukkende har været "das Geodreieck". Jeg endte med at fremstamme, at jeg ikke kunne svaret alligevel, fordi jeg var overbevist om, at det ville være meget pinligere at sige det på tysk. Tysk var jo et tabersprog.

Når jeg tænker over det nu, 10 år efter, er jeg faktisk ikke sikker på, om jeg nogensinde fortalte mine efterskolekammerater at jeg var fra det tyske mindretal.

På samme måde, som jeg så efterskoleopholdet, som mulighed for at skabe min egen identitet på ny, hvor ingen kendte til mit mindretalsophav, var også det at flytte til København efter gymnasietiden en søgen efter mig selv. Dog er det et helt nyt kapitel i min fortælling.

Til min egen overraskelse fortæller jeg på et tidspunkt mine medstuderende, at jeg faktisk kommer fra det tyske mindretal og tysk, som følge af det, er mit andet modersmål. Min veninde udbryder prompte: "Ej, hvor er det fedt, Nanke, så kan du jo rent faktisk læse Nietzsche og Wittgenstein på originalsprog!".

For at være ærlig, så havde jeg ikke engang overvejet, at jeg kunne læse filosofferne, vi beskæftigede os med på religionsvidenskab, på originalsprog, på tysk. Jeg havde simpelthen distanceret mig fra alt det tyske, jeg havde strugglet med i min barndom, i så lang tid.



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Jeg bliver Mentor hos Mentor Danmark og underviser tysk på gymnasieniveau. ”Du er simpelthen så nørdet omkring det her sprog”, udbryder min elev på et tidspunkt. Det er det bedste kompliment, jeg kan forestille mig.

Jeg tager på udveksling til Berlin, hvor jeg studerer Europäische Ethnologie ved Humboldt universitetet. Her bor jeg i et halvt år og nyder at være omringet af tysk kultur og ikke mindst det tyske sprog. Det ender med at endda mine drømme foregår på tysk!

Jeg kommer hjem og bliver kulturmødeambassadør hos Grænseforeningen, fordi min stemme, som del af det tyske mindretal i Danmark, begynder at blive vigtig for mig.

Jeg påbegynder nyt studie: Tysk Sprog og Kultur ved KU. Jeg får job hos DR, hvor jeg oversætter fra tysk til dansk. Jeg får job ved Dansk Jødisk Museum, hvor jeg ofte bliver mødt med et ”Hallo! Wie geht’s” af mine kollegaer, hvorpå de så fortryder, når de umiddelbart efter kommer til kort med deres tysk.

De mange tysktalende museumsbesøgende bliver heller ikke snydt for mit tyske. Tysk viste sig ikke at være et tabersprog. Min kulturelle baggrund viste sig at være fordelagtig i mine studier og ikke mindst i mine studiejobs, hvor min baggrund altid er blevet mødt med interesse af mine medstuderende, elever, arbejdsgivere såvel som kollegaer. Den kulturelle byrde, jeg følte, jeg slæbte rundt på, da jeg var yngre, er altså forsvundet. I dag er jeg ikke bange for at sige: Hej, jeg hedder Nanke og jeg er fanme fra det tyske mindretal!

Fortælling fra det danske mindretal i Tyskland

Mit liv mellem dansk og tysk

Mit navn er Till Rasmus Hölzl og hvis man ser på det navn, så kan man måske se, at det er skruet lidt mærkeligt sammen med nogle mærkelige bogstaver og ord der, er svære at udtale.

Mit navn er nemlig en blanding af dansk og tysk. Det der ligger bagved er, at min mors familie kommer fra Danmark, mens min far blev født og er opvokset i Tyskland.

Till er mit tyske navn, Rasmus mit danske mellemnavn og Hölzl mit sydtyske familienavn.

Mine forældre måtte altså allerede meget tidligt finde et kompromis, mellem det danske og det tyske og det skulle helt sikkert ikke være sidste gang.

At mine forældre har forskellige rødder i to forskellige lande gør, at jeg er både dansk og tysk. Som andre i Sydslesvig, er jeg en del af det danske mindretal og jeg kalder mig selv for sydslesvigere.

Jeg taler altså både dansk og tysk derhjemme. Jeg har både danske og tyske venner og for mig er det også helt normalt at spille badminton i en dansk klub i Tyskland.

Men hvis min bedstemor og mine onkler kommer på besøg til jul, så kan der nogle gange alligevel opstå små skænderier pga. dansk og tysk kultur. Man er ikke altid helt enig i, hvad man skal spise juleaften, eller om der skal hænges danske flag på juletræet og det med at danse rundt om juletræet, det er nok også lidt for vildt.



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Jeg husker engang, vi alle sammen havde været i feriehus over jul. Det var lang tid siden vi havde gjort det sidst. I mellemtiden var der selvfølgelig opstået nogle danske traditioner, der kommer fra min mors familiebaggrund. Der SKULLE altså hænges danske flag på juletræet og der SKULLE spises flæskesteg juleaften og risalamande SKULLE vi da have til dessert.

Det ville min sydtyske familie ikke rigtig finde sig i. De kunne ikke se mening i at hænges flag på et juletræ og juleaften var de vant til at spise kartoffelsalat med pølser. Det eneste der lød lidt interessant, var risalamande, fordi man jo måske kunne vinde en gave.

Konflikten var total og det så ud til, at julen var ødelagt for begge parter. Alle ville holde jul, som de var vant til og det så ud til ikke at være muligt.

Først få timer før juleaften fandt vi en brugbar løsning.

Min mor kunne alligevel godt forestille sig at spise kartoffelsalat med pølser juleaften, med den betingelse, at hun måtte hænges ekstra mange danske flag på juletræet.

Risalamande sagde de ja tak til (min ene onkel fik dog mandlen på forhånd i hans portion, så han kunne vinde gaven).

Jul blev altså alligevel til en fornøjelse for os alle sammen. Vi fandt et kompromis mellem det danske og det tyske, ligesom mine forældre gjorde, da de skulle give mig et navn.

Det er jo også det vi er så gode til her i grænselandet. Finde det bedste fra to forskellige kulturer og lave kompromis, for at opfinde noget fantastisk nyt.



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Lejrskole med oplevelse

Universe

Det er **Danfoss** grundbegreber fra produktionen. Varme-kulde-bevægelse – alt koges sammen i en stor legeplads med naturteknik.



Hovedattraktionen i Universe, **kun 20 minutter i bus fra Danhostel Sønderborg Vollerup vandrerhjem**, er den blå kube, som Danfoss købte af Island efter udstillingen Expo 2000 i Hannover. Den 20 meter høje bygningskonstruktion symboliserer den verden, som Danfoss bevæger sig i. I midten af denne enestående atmosfære i den blå kube sprudler en gejser.

Her starter oplevelsesrejsen ind i naturens verden, hvor mennesker og naturkræfter mødes, og hvor menneskets uendelige historie i kampen for at forbedre livskvaliteten kan opleves.

Mountain bike banen i Spang

I kan leje mountain bike cykler fra 150 kr. pr. dag (bestilles i god tid, 10 stk. haves, dele klassen.)

Om ruten: En helt ny bane åbnede i maj 2013

Om naturen: Selve ruten er flot og vellavet.

Det gode: Teknisk krævende med drops, skinnies, rockgardens med mere. Masser af udfordring for øvede ryttere.

Det knap så gode: I forhold til mange andre MTB-ruter er banen i Spang kort.

Længde: 4.7 km. **Tid:** ca. 3 timer **Højdemeter:** 90

Phänomenta i Flensborg

Besøg også [Phänomenta i Flensborg](#)

i vinterhalvåret er Universe lukket, men Phänomenta Science center i Flensborg er helt klart et besøg værd. Bus nr. 223 kører fra os til Flensborg.



Teambuilding på Lejrskolen

Få et udvidet kendskab til den enkelte elev og dennes relationer til kammeraterne. Social Inklusion – for udvikling af sociale kompetencer. Konflikt håndtering - for et bedre læringsmiljø. Hele forløbet foregår i vor have eller i skoven ved siden af. Rapelling – træklatring – bue skydning m.m.



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Lejrskole med natur

Nationalpark Vadehavet

Indviet 16. oktober 2010

- Areal: 145.900 ha (1.459 km²)
 - Landareal: 30.000 ha (300 km²)
 - Der er fire kommuner i nationalparken
 - Ca. 97 % af området er udpeget som Natura 2000-område
 - To gange dagligt flytter tidevandet 1 mia. kubikmeter vand
 - 10-12 millioner rastende fugle passerer Vadehavet hvert året
- Tønnes Gaard, gåtur i Vadehavet



Slesvig, Gottorp Slot, Dannevirke

Sydslesvig har helt tilbage fra 1920, hvor Slesvig blev delt og den nordlige halvdel stemte sig til Danmark, haft en særlig plads i den danske bevidsthed og hjerter. Gottorp Slot er opført i den inderste vig af Slien. Det nuværende slot stammer fra tiden omkring 1700. I dag er Gottorp Slot museum med store samlinger fra hele Slesvig. Slotskirken bruges stadig til gudstjeneste af bl.a. den danske menighed. I forbindelse med museet på Gottorp findes i en sidefløj den berømte **Nydambåd**. Efter opholdet på Gottorp Slot er der mulighed for at besøge Slesvigs centrum og den smukke domkirke.

Vikingsmuseet Hedeby. Hedeby var Danmarks ældste by. I vikingetiden (ca. 800 - ca. 1050) var den Danmarks største by med flere tusinde indbyggere. Det danske riges sydgrænse gik ved Ejderen, ikke mange kilometer syd for Hedeby. I **Vikingsmuseet Hedeby** fortælles i tekst og genstande om den gamle handelsby. Der er bl.a. modeller af huse, skibe og klædedragter. Ved samlingerne er de fleste af egnens runesten opstillet. I en af hallerne er skibsfundene samlet, og et langskib bliver genopbygget i museet.





Danhostel Sønderborg - Vollerup

Vi er i gå afstand

Vollerup solpark som befinder ca. 1 km fra os, som leverer både varme og elektricitet til Vollerup.

Samtidig befinder sig på området en bygning fra vikinger tiden, som blev fundet i 2007. I begyndelsen af vikingetiden (700-850 e. Kr.) blev dette 270m² stor hus bygget.

Augustenborg fjord som er i 2 km afstand.

3 km fra Sønderskoven som giver en god sted at vandre.

Gendarmstien med stejl kyst

Sønderborg rideskole



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Programforslag

Forslag til et lejrskoleprogram

1. dag Ankomst og værelser.

kommer I til Sønderborg tidlig på dagen kan I besøge Historiecenter Dybbølbanke eller tage på Universe.
Vi henter gerne jeres bagage på banegården
Ankomst til vandrehjemmet og indkvartering
Varm aftenbuffet mellem 17.30 til 18:30

2. dag

Morgenbuffet kl. 8.00 og madpakke smøres
Til fods eller med bus til centrum. Sønderborg Slot
Dybbøl Mølle – Historisk Center Dybbøl Banke
Varm aftenbuffet mellem 17.30 til 18:30

3. dag

Morgenbuffet kl. 8.00 og madpakke smøres
Heldagstur langs Vesterhavet. Broager – Egersund – Kruså
Hærvejen – Tønder – Møgeltønder – Rudbøl – Højer – Rømø og vadehavet
Varm aftenbuffet mellem 17.30 til 18:30

4. dag

Morgenbuffet kl. 8.00 og madpakke smøres
Slesvigtur. Heldagstur (Husk pas) Schlesvig Domkirke – Gottorp Slot med Hjortspringbåden og moseligene.
Vikingsmuseet ved Haddeby. Dannevirke Vold og Museum Indkøbsmuligheder i Flensborg.
Varm aftenbuffet mellem 17.30 til 18:30

5. dag Hjemrejsedag

Forslag til aftenture: Bowling center – svømmehal – biograf, en af Danmarks nyeste –café tur, svømmetur, se solnedgang og Augustenborg Slot ved fjorden. Solparken og vikingehuset for enden vor gade. Gåtur til stejlkysten.

En aften med alsinger, oplæsning og snak 200 kr. pr. ½ time kan bestilles



FN Verdensmål

Danhostel Sønderborg - Vollerup

<p>1 AFSKAF FATTIGDOM</p>	Forærer møbler, hovedpuder, dyner o. lign. der skal udskiftes til lokale organisationer, der hjælper fattige og udsatte.	<p>10 MINDRE ULIGHED</p>	Vi tilstræber at behandle alle vore gæster ens.
<p>2 STOP SULT</p>	Undgå madspild Tag kun det på Din tallerken, Du spiser. Vi har en ugentlig kødfri dag.	<p>11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND</p>	Vi styrker den lokale historiefortælling. Samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport osv.
<p>3 SUNDHED OG TRIVSEL</p>	Røgfri værelser og alle opholdsstuer. Vi har anviste rygeområder. Have med mange aktiviteter. Trampoliner, minigolf, boldbaner og bordtennis	<p>12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION</p>	Affaldsbehandling <ul style="list-style-type: none"> - Forebyggelse - Reduktion - Genanvendelse Afskaffelse af plastic (bestik, drikkeflasker osv.)
<p>4 KVALITETS- UDDANNELSE</p>	Relevant uddannelse til personale Stille sig til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik Styrke rammer for lejrskoler.	<p>13 KLIMA- INDSATS</p>	Reducere kødforbrug, vi har en ugentlig kød fri dag. Madpakker emballeres miljørigtigt
<p>5 LIGESTILLING MELLER KØNNENE</p>	Kønsopdeling på fællesværelser Samme løn for samme arbejde	<p>14 LIVET I HAVET</p>	Vi uddeler affaldsposer til at samle skrald på stranden.
<p>6 RENT VAND OG SANITET</p>	Vi opfordrer til at man tager et koldt brus eller kun bruser 3 minutter. Fedtopsamlings Miljøgodkendte rengøringsmidler	<p>15 LIVET PÅ LAND</p>	Vi har en vild have med ukrudt og krat. Vi har fasaner og harer i vor have. Vi har friske økologiske æbler m.m.
<p>7 BÆREDYGTIG ENERGI</p>	Vi har solceller, varme pumpe, luft til luft vi har LED pære eller spare pærer. Nyt naturgas fyr.	<p>16 FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER</p>	Ingen diskrimination
<p>8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST</p>	Vi har en god personalepolitik Anviser cykelleje Vore Leverandører lever op til gældende lovgivning og overenskomster	<p>17 PARTNERSKABER FOR HANDLING</p>	Vi er medlem af Projekt Zero Medlem af Danhostel kæden.
<p>9 INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR</p>	Vi anviser vandre- og cykelruter. Anvise offentlig transport		



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Skole, lærer siger:

En hyldestskrivelse til et vandrehjem, der er perfekt til en stor lejrskole..

Kontiki – Børnenes skole i Hillerød var i uge 20 på en stor lejrskole som vi kaldte: ”Krudt og kugler”

Vi havde på hele skolen arbejdet med temaet ”ILD – krig/hvorfor” og Sønderjyllandsproblemet i 1800 tallet, samt overgangen fra enevælde til folkestyre.

Vi er 126 elever på skolen fordelt på 10 klassetrin (bh. klasse til 9. klasse.)

Hvor finder man en lejrskole i Sønderjylland nær ved alle de gamle minder fra dengang?

Johh – det gør man på Dan Hostel i Vollerup lige uden for Sønderborg. Her er der en værtspar der virkelig har begreb om hvordan man får ting til at glide på en lejrskole så alle bliver tilfredse, og alle ens planer og ideer kan indfries.

Der er netop plads på vandrehjemmet til at rumme en hel skole af vores størrelse. Det begynder ellers at blive svært rundt omkring i Danmark – at skaffe plads til så mange mennesker, men det lykkes i rigt mål nede hos ”Hanne” på Vollerup vandrehjem.

Der er gode værelser til lejrskoleformål, – der er hurtig og kvik bespisning, der er stor fleksibilitet m.h.t. ønsker om forskellige arrangementer, om røkeringer m.m.

Ud over dette er der en mini zoo hvor børnene kan hygge sig med forskelligartede dyr, – og der er en fremragende lejeplads med gode legeredskaber og god udenomsplads. Der er studie- muligheder på mange felter:

Vi brugte 1864 museet med deres tilhørende aktivitetstilbud til alle klasser. Ud over dette: Danfoss og Frøslev til vores store elever. Flensborg med besøg i den Danske forening til vores tyskhold. Bondegårdsbesøg (Griseproduktion) til vore mindre børn.

Ud over disse ting er der ikke langt til nærmeste strande hvor vi badede, lavede frokost på bål m.m.

Jo der er virkelig mange muligheder når man bor i Vollerup

Vi har bestilt lejrskolen igen om 10 år (vi tager nemlig Danmark rundt i løbet af et barns skoletid på vores skole – og vi tager af sted hvert år). Vi kan anbefale alle der arbejder med Sønderjylland at bruge Hanne og hendes stab. – Her mærker man stor gæstfrihed – og et stort talent for organisation.

Vi ønsker jer en rigtig god lejrskole. Vil Du have yderligere tips – så kontakt Jørgen Christensen, Kontiki

Med venlig hilsen

Jørgen Christensen



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Danmarks ældste vandrehjem

Et ophold på Vollerup Vandrerhjem er lig med en overnatning på Danmarks ældste vandrerhjem. Bygningen stammer fra 1850 og er bygget som gæstgivergård (Petersens Gjestgivergaard). I 1927 købte Johanne Hansen stedet og oprettede en husholdningsskole. Hun var forstander for skolen frem til 1970, hvor hun fyldte 80 år, og skolen blev nedlagt. Husholdningsskolen rummede også en kendt væveskole. Samtidig kom vandrere til skolen og søgte ly, og der blev oprettet to soverum og et vaskerum. Soverummene blev kaldt »Den syvende Himmel« og »Himlens Forgård«. Således startede Danmarks ældste vandrerhjem i 1928. I 1935 blev det udvidet med en bygning, Abildgården, som blev bygget af et hold engelske studerende under ledelse af en erfaren snedker. Skolen fungerede som husholdningsskole om vinteren og vandrerhjem om sommeren. Als Husholdningsskole var sammen med Danebod Højskole og Nordborg Efterskole en del af øens genforeningsarbejde. Under 2. verdenskrig deltog Johanne Hansen aktivt i modstandskampen ved at skjule sabotører. Hun blev i efteråret 1944 arresteret af Gestapo. Via Vestre Fængsel blev hun sendt til Frøslevlejren, hvorfra hun i december 1944 blev deporteret til Kz-lejren Ravensbrück. I april 1945 blev Johanne Hansen sammen med øvrige skandinaviske kvinder hentet hjem af »De hvide busser«. Trods betydelig fysisk svækkelse genoptog Johanne Hansen hurtigt arbejdet på skolen. Gennem sit virke modtog Johanne Hansen mange hædersbevisninger, bl.a. Ridderkorset af Dannebrogordenen. Stedet fungerer stadig som vandrerhjem og er siden 1973 ledet af Hanne Lund. Kilde: Vollerup Vandrehjem – et livsværk af Johanne Hansen« og samtale med den nuværende ejer, Hanne Lund.¹

Danmarks ældst vandrehjem (på alsisk)

En öwenatning o Vollerup vandrer hjem er lich med en öwenatning o - Danmarks ældst vandrerhjem. Det blöw böcht i 1850 som krohus, Petersens gestgyvergoe, å i 1927 köwt Johanne Hansen e å böcht i 1928 om te husholdningsskuel, som å ho en galt fien væwstow å te vandrerhjem. Hun var forståndær dæ hielt innte 1970 vo hun fyltdt 80 oa. Da blöw e husholdningsskuel nænløej å oll e böchninge blöw lawe om te vandrerhjem. Vandrerfolk, dæ kamm forbi e skuel, kund' til å begyn mæ öwenat i tue kamre med tilhørende tukammer. E sovkamre blöw koldt den »syven hemmel« å e tukammer »e hemmels forgå«. Sânt startet Danmarks ældst vandrerhjem i 1928, dæ i 1935 blöw udvie med en böchning de koldt »e affelgå«, å som blöw böcht åw et hold engelsk studende ætte en erfaren snækes anvisninge. Længe hen kamm dæ miæ böchninge te. E skuel fungee som husholdningsskuel om vinte å vandrerhjem om somme. Als husholdningsskuel var sammel med Danebod höjskuel å Nöboe ætteskuel med i Als'genforeningsarbe. Ynne den åend verdenskri va Johanne Hansen galt aktif i e muståndskamp, da sabotøre kund' gæmm sæj o hinnes skuel. Hun blöw i e ætteå 1944 tåwn åw Gestapo. Hun kamm fösst i Vestre Fængsel, så blöw hun skekke te e Frøslevlejr, å i decembe 1944 blöw hun skekke te e koncentrationslejr Ravensbrück. I apræl 1945 kamm Johanne Hansen hjem sammel med de ånde kvindfolke fro Skandinavienmed »De vii busse«. Sjöllom hun var galt fysisk svach, begyndt Johanne Hansen egænn snart sit arbe o e skuel. Egæmmel den tid hun var forstånde o Vollerup Vandrerhjem blöw hun roest få sin indsats, for eksempel fækk hun e ridderkors åw e Dannebrogorden. E daw er dæ stadich vandrerhjem, å senn 1973 hæ Hanne Lund vætt leder. Dæ kömme mænne folk dæ, å tit er det håndværkere dæ bruche e te öwenatning.²

¹ Alsindergildet, Alsindergildets skrifter nr. 22-2018 (2018) *Pejlemærker* Augustenborg: www.alsindergildet .dk. eget forlag

² Alsindergildet, Alsindergildets skrifter nr. 22-2018 (2018) *Pejlemærker* Augustenborg: www.alsindergildet .dk. eget forlag



Danhostel Sønderborg - Vollerup

Egne notater